

ChristenUnie Gebedsbrief

februari 2010

*Ten slotte: maak voor mij een kamer in orde,
want ik heb goede hoop dat ik
dankzij de gebeden van u allen
aan u teruggegeven word.*

[Filemon 1:22](#)

Lieve mensen,

Vanmorgen sloeg ik mijn Bijbel open, op zoek naar een tekst die iets zegt over de betrouwbaarheid van het gebed. En het eerste wat ik zag was bovenstaande tekst. Die heeft een duidelijke boodschap, die ik kan uitleggen met behulp van een doel, zoals bij een balsport. Als ik let op de verwachting die Paulus hier koestert, dan zie ik twee doelpalen.

1. Paulus rekent erop dat de gebeden er voor zorgen dat hij bij zijn vrienden terug kan keren, dat is de ene paal.
2. Maar hij rekent ook met de realiteit dat we de toekomst niet in onze hand hebben. Hij heeft goede hoop. Dat is een verwachtingsvolle, open hoop, die de eigenlijke leiding bij God laat. Dat is de tweede paal in Paulus' verwachting.

Dit maakt onze gebeden uitermate spannend. We openen onze harten voor God, wel wetende dat onze beslissingen niet soeverein zijn: Hij is de Heer. Maar we weten ook dat de Heer op ons betrokken is. In de verbondenheid die *Hij* zoekt, geeft Hij ruimte aan *onze* antwoorden aan Hem. Daar houdt Hij rekening mee: wat wij Hem vragen is werkelijk van belang!

En zo komen we op de verbindingslat, die de twee doelpalen verbindt. Want zonder zijn vrienden kan Paulus niet tot zijn doel komen. *Hún* verwachting doet er toe! Zoals God rekening houdt met Paulus, die een kamer wil bij zijn vrienden, zo houdt God ook rekening met die vrienden, die hem willen ontvangen. Het is hun gezamenlijk gebed dat positief wordt beantwoord, als Paulus inderdaad terugkeert.

Daarom doe ik vrijmoedig een beroep op uw gebeden. De zaken waar we met elkaar voor staan, kunnen we ook met elkaar bij de Heer brengen! Laten we daartoe de goede hoop vasthouden, dat Hij alles, ja werkelijk alles, doet mee werken ten goede van wie Hem lief hebben.

(Alle onderstreepte woorden zijn doorverwijzingen naar internet)

[Uit de Fractieblog](#)

De ChristenUnie Tweede Kamerfractie heeft een weblog waarop elke dag een ander kamerlid iets schrijft, alleen op zondag niet. Woensdag was Cynthia aan de beurt: "Het was afgelopen week een enerverende week. Het voelt allemaal zo onwerkelijk. Weer blijkt hoe betrekkelijk zaken zijn in het leven. Rationeel en politiek kan ik het wel begrijpen, maar toch blijf ik met vragen zitten. Vragen waarop, denk ik, alleen de Allerhoogste antwoorden kan geven. Dus niet meer rouwen, maar voorwaarts. Het blijft een drukke tijd. Na de gemeenteraadcampagne moet er straks veel werk verzet worden voor de aanstaande parlementsverkiezingen."

- Laten we bidden dat de fractie kracht en wijsheid zal ontvangen voor de spannende en drukke dagen en het vele werk die hen te wachten staat.

[Drie nieuwe ministeries voor ChristenUnie](#)

Tineke Huizinga wordt minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. André Rouvoet wordt behalve minister van Jeugd en Gezin ook minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En Eimert van Middelkoop wordt behalve minister van Defensie ook minister van Wonen, Wijken en Integratie. De verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer zullen DV worden gehouden op woensdag 9 juni.

- Laten we bidden voor moed, doorzettingsvermogen en trouw.
- Bid ook voor de gezinnen van onze bewindslieden, dat het hen wel ga.

'Scholieren moeten in de pauze niet naar coffeeshop kunnen' (de link leidt naar een video)

Demissionair minister André Rouvoet wil dat het voor leerlingen onmogelijk wordt om in hun pauze nog naar coffeeshops te gaan. 'Het verband tussen drugsgebruik en schooluitval is buitengewoon groot. We moeten naar drugsvrije scholen toe', zei de minister op een campagneavond voor gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Om de scholen drugsvrij te krijgen, wil Rouvoet als minister van Onderwijs laten onderzoeken of de afstandsregeling van 250 meter voldoende is.

- Laten we bidden voor een land waarin de hoop op een zinvolle toekomst wordt gesmoord in drugs en allerlei andere manieren om je tijdelijk goed te voelen.
- Laten we bidden voor een beleid dat anticipeert op de hoop op een welbevinden dat geen drugs meer nodig heeft.

Wetenschappelijk Instituut bestaat 10 jaar

Het Wetenschappelijk Instituut had vrijdagmiddag wat te vieren. Terwijl in Den Haag de crisis alle aandacht vroeg, serveerde het WI van de ChristenUnie taart. Sinds de zomer is het aantal donateurs van het WI namelijk verdubbeld! Dat gebeurde op het "DVD-symposium". Mensen waren uit het hele land gekomen om na te denken waar het ten diepste om gaat bij Christelijke politiek. Het WI gaat aan de slag met "Dienstbaarheid, Vrijheid en Duurzaamheid". De directeur van het WI, Gert-Jan Segers, is zeer tevreden: Het was een "vruchtbare discussie en een prachtige start van ons DVD-jaar".

- Laten we danken voor de voortvarende aanpak en alle zegen die er op gekomen is.

Officiële erkenning door het Europees Parlement

We hebben nog een mooi dankpunt. De ECPM groeide de laatste jaren enorm en nu doen er partijen uit zoveel landen mee, dat deze Europese Christelijke Politieke Beweging officieel erkend is door het Europees Parlement! Door deze status ontvangt de ECPM subsidie van het Europees Parlement om haar politieke boodschap in heel Europa te verspreiden. Dat geeft haar middelen om zich te ontwikkelen tot een krachtig forum. De voorzitter, Peter Vösu, stelt: "We zouden nooit zo snel hebben kunnen groeien, als er in de Europese landen geen behoefte bestond voor onze ideeën. Het is duidelijk dat veel mensen in Europa er van overtuigd zijn dat christelijke waarden er toe doen!"

- Laten we daar voor danken en bidden dat de Heer het vele werk zal zegenen.
- Bid dat de eisen voor een Europese partij niet zó worden aangescherpt, dat de officiële status over een enige jaar wegvallen zou.

Laatste inspanningen voor de gemeenteraadsverkiezingen

De campagnes zitten er bijna op. Zelf wil ik zaterdag weer achter een stand gaan staan en wie weet heeft u ook nog een activiteit. Maandagavond 1 maart is er landelijk een slotbijeenkomst in Almere. Alle leden zijn dan vanaf 18u00 uitgenodigd in Kerkgebouw 'Levend Water' aan de Parkwijklaan 44. Eerst wordt uitleg gegeven over de val van het kabinet door onze direct betrokkenen. Dan staat er een pauze met broodjes gepland en daarna is er een gebedsuur voor leden met zang en meditatie.

- Bid voor een goede afronding van alle activiteiten.
- Bid dat het bij uw gemeente zal gaan om de zaken die werkelijk van belang zijn.
- Bid voor een goede bespreking en een goede gebedsbijeenkomst in Almere.

De eigenlijke verkiezingen

We weten nog niet hoe de uitslag zal zijn. Mensen zijn vrij om te kiezen. Maar we kunnen nogmaals bidden dat veel mensen besef krijgen van God of zijn gebod en hopen dat velen zullen letten op wat onze partij te bieden heeft.

- Laten we bidden dat de kiezers herinnerd worden aan Gods bedoelingen
- Laten we vragen of God ons zo wil zegenen, dat er geen potentiële zetels verloren gaan

Hartelijke groeten,

Kees Sinke

coördinator gebed