

Lieve mensen,

Bidden is een mirakel. Met onze gebedsintenties raken we aan het beleid van onze God. Zijn beleid gaat ons verstand verre te boven. Hij richt zich wel naar onze mogelijkheden, maar laten we niet doen alsof **wij** het beste zouden weten hoe **Hij** onze gebeden moet verhoren. Als we dat toch zouden doen, doen we alsof God een soort supermens is. Dan erkennen we wel dat Hij meer overzicht heeft dan wij, maar dit (door ons bedachte) overzicht is dan zo menselijk, dat **wij** het kunnen overzien. Gods wijsheid is veel groter dan dat. Daarom hou ik mijn gebedsverzoeken liever open. Niet uit ongeloof – alsof ik denk dat God ons niet wil verhoren – maar uit een diepe verwachting, dat Hij – die zoveel wijzer is dan wij zijn – ons uiteindelijk het beste zal geven.

Maar de Heer richt zich wel naar onze mogelijkheden. Denk eens aan Jakob, die rouwde om Jozef en dan op een dag... moet hij zijn jongste zoon Benjamin ook uit handen geven. Benjamin moet een lange reis naar Egypte maken. Daar zal hij misschien wel als slaaf achterblijven. Maar Jakob handelde met gebed en daar gebeurt iets wonderlijks bij; hij zegt: "Als het niet anders kan, goed, maar doe dan het volgende. Vul een aantal kruiken met het beste wat het land te bieden heeft en neem dat als geschenk voor die man mee: een beetje **balsem**, wat honing, **gom** en **cistushars**, en verder pistachenoten en amandelen." Dat lijken alleen maar hele fijne, goed ruikende en lekker smakende cadeaus. Maar wat hij niet wist was dat die andere zoon, Jozef, als slaaf naar Egypte is gebracht... in een handelskaravaan die dezelfde geurstoffen vervoerde. De kamelen waren toen beladen met gom, balsem en cistushars. Wist hij wel wat voor geschenk hij eigenlijk ging geven? Aan de onderkoning van Egypte, ja, maar wie was dat en *hoe* was hij daar gekomen? Wie toen meeliep in een karavaan die deze stoffen vervoerde, had die sterke geuren dag en nacht om zich heen. Jozefs baard en zijn schamele kleren waren er vast helemaal naar gaan ruiken. Als die geuren later terugkomen, roepen ze herinneringen op. Meer nog dan geluiden, woorden of beelden. Door dit aan Jozef te geven brengt zijn vader hem onbedoeld weer helemaal terug in de tijd dat hij ellendig werd weggevoerd. Hoe zou dat Jozef geraakt hebben? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het heel intens is. Dit moet zijn hart raken. Ook kreeg hij drie zaken die niet allereerst om te ruiken zijn, maar die hij mocht smaken: honing, pistachenoten en amandelen.

Wat wil ik hiermee zeggen? Dat we niet hoeven te snappen hoe God de harten van bestuurders raakt. Hoe hij hun gevoelsleven zegent om met een bewogen hart het goede te doen. Maar we mogen geloven *dat* Hij het doet. Dat Hij het bekwaam doet. Precies zoals het bij de geschiedenis van de betrokken bestuurder past. En dat Hij daarbij onze daden gebruikt. Meer dan we zelf beseffen. Precies zoals Israël, de vader van Jozef overkwam. Laten we niet stoppen met bidden. En de uiteindelijke invulling van onze gebedswensen overlaten aan de hemelse Vader. Hij is wijs.

## Concrete gebedsonderwerpen

### Het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties

In het VN-gehandicaptenverdrag uit 2007 kwamen de deelnemende staten overeen dat ze erop toe zouden zien dat gehandicapte burgers niet worden gediscrimineerd. In Nederland is dat verdrag pas eind vorig jaar in de Tweede Kamer behandeld. De ChristenUnie heeft zich de afgelopen jaren ingezet om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking helemaal mee kunnen doen in de samenleving. Op 21 januari [schreef](#) Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: "Eindelijk, na zoveel jaren, zal Nederland het VN-gehandicaptenverdrag ratificeren. Dit is een dag om te vieren... de ChristenUnie is ontzettend blij dat toegankelijkheid de nieuwe norm wordt en dat die norm uiterlijk op 1 januari 2017 zal ingaan."

- het was voor alle betrokkenen een lange weg, laten we nu met hen danken.
- bid dat gehandicapten hierdoor meer volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving.
- vraag dat Gods zegen zal rusten op de verbouwingen die moeten worden uitgevoerd.

## Nieuw ChristenUnie Kamerlid Eppo Bruins

Als je voor het eerst mag spreken in de Tweede Kamer heet dat de [maidenspeech](#). Eppo sprak naar aanleiding van nieuwe regelgeving voor het onderwijs. Hoe voorkom je misstanden in de schoolbesturen? Soms zijn beleidsmakers zo verblind door mooie beleidsmodellen dat ze de kwaliteit van het leerproces en de goede omgang met leerlingen niet meer vooropstellen. Als “procedures het winnen van gezond verstand, dan moeten we elkaar aanspreken en elkaar met beide benen stevig op de grond terugzetten”.

- bid hiervoor! Vraag onze Heer om heldere inzichten.
- dank voor mensen met moed, mensen die eerlijk kritiek geven.
- bid om Gods wonderlijke voorzienigheid, voor zijn zorg in ernstige situaties.

## Provincietour

Om zijn betrokkenheid met de provincies kracht bij te zetten houdt Gert-Jan Segers een provincietour, hij versterkt daarmee zijn contacten met lokale politici. Donderdag ging hij naar [Friesland](#). Groningen is al geweest, andere provincies moeten nog volgen.

- dank voor al die mensen die zich inzetten voor uw leefomgeving – in de provincie, in het land.
- bid dat de contacten vruchtbaar zullen zijn – dat ze inzicht geven en relaties versterken.
- bid voor de voorbereidingen van de komende ontmoetingen.

## Uw betrokkenheid bij de Eerste Kamer

Wat zou ik u graag toch eens meenemen voor een kort bezoekje aan de werkkamer van onze Eerste Kamerleden: Roel Kuiper, Peter Ester, Mirjam Bikker. Er wordt hard gewerkt. Het trekt weinig aandacht, (bijvoorbeeld: de Tweede Kamer kan de regering laten vallen, de Eerste Kamer kan dat niet). Het gaat bij de Eerste Kamer om een laatste check – men moet voorkomen dat goed bedoelde wetten ten onrechte worden aangenomen. Hun werkkamer is te klein voor een gezamenlijk bezoek, maar nu [lees](#) ik dat Roel Kuiper wel zou willen dat de Eerste Kamer rechtstreeks gekozen wordt; dat zou een staatscommissie kunnen uitzoeken. Ik denk: zo kan u wel nog meer betrokken raken. Wat vindt u ervan?

- bid voor een goede betrokkenheid tussen parlement en burgers, vraag Gods zegen daarover.
- bid voor de Eerste Kamer en haar leden, in het bijzonder ook voor de ChristenUniefraction.
- dank voor de ijver en het doorzettingsvermogen van uw eigen volksvertegenwoordigers.

## Vluchtelingen en de aanrandingen in Keulen

Mensen zijn terecht zeer geschokt over het misbruik in Keulen. Simone Kennedy schreef voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie een [gastblog](#) over de vluchtelingen in haar kerk. Alle vluchtelingen die ze sprak vinden deze gebeurtenissen ontoelaatbaar en willen niet met de daders worden geassocieerd. Met immigranten moet meteen helder gecommuniceerd worden hoe vrouwen in Europa behandeld willen worden. Simone concludeert dat als deze mensen de fout ingaan, zij natuurlijk wel moeten worden gecorrigeerd. Voor ons gebed wil ik dit wat breder trekken: dit geldt voor iedereen.

- bid voor slachtoffers van seksueel misbruik, hun vertrouwen is diep beschaamd - bid om herstel
- bid voor de mensen die intieme omstandigheden misbruikten: bid voor recht, bid om bekering
- bid voor het politiek bestuur, dat men adequaat kan reageren om het kwaad aan te pakken

hartelijke groet,

Kees Sinke  
gebedscoördinator ChristenUnie

**PS** Graag wijs ik u op het [Symposium](#) 'Toekomst voor christelijke politiek' in Amersfoort, vrijdagmiddag 19 februari.

Sprekers: - ds. Paul Visser, predikant voor de Noorderkerk van de Protestantse Kerk van Amsterdam  
- prof. dr. Jan Hoogland, socioloog en hoogleraar christelijke filosofie  
- Gert-Jan Segers, fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Bid u mee voor een inspirerende dag, die voor veel mensen tot een zegen zal zijn?

**De internetversie van deze gebedsbrief vindt u onder [www.christenunie.nl/gebed](http://www.christenunie.nl/gebed)**

Als u die opent op uw computer kunt u voor meer informatie op alle onderstreepte gedeelten klikken